

Hoop – door drie glimpen waarheid

Aan mijn vorige blog voegde ik op het laatste moment een P.S. toe. Over de Russische [Marina Ovsyannikova](#) en haar actie op de Russische staatstelevisie, 14 maart jl.. Zie voor haar eigen toelichting [haar vooraf opgenomen video](#)

– waarvoor ze inmiddels een boete kreeg. Is ze al berecht voor de actie zelf? Haar baan bij Channel One zegde ze in elk geval op. Ze mag correspondent worden bij de Duitse krant *Die Welt*, bericht de BBC.



Wat de Russische kijkers even hebben kunnen zien was een moment vol waarheid. Te midden van alle nepnieuws over *geen-oorlog-in-Oekraïne*. Zo'n glimp van waarheid laat zien hoe de waarheid door een leugen-web heen kan breken.

Een volgend waarheidsmoment leverde [president Biden, 26 maart, in Polen](#), (vanaf 0'18 sec.

zijn hartenkreet), over Putin: "For God's sake, this man cannot remain in power." ("In Gods naam, die man kan niet aanblijven.") Diplomatiek mogelijk onhandig. Maar opnieuw: hier sprak de waarheid. Zelfs al zitten we nog twintig jaar opgescheept met deze opvolger van Stalin voor wie woorden leugens mogen zijn (het was toch slechts een oefening, daar aan de grens van Oekraïne?).



Nauwelijks 24 uur later begonnen de Oscar-uitreikingen (27 maart). Ook daar was een flits van waarheid te zien. Acteur Will Smith gaf [komiek Chris Rock een mep](#). Een grap van Chris

ging over de kaalgeschoren vrouw Jada van Will, die naast hem in de zaal zat. Kaal vanwege een aandoening. Die grap ging Will te ver. En ja, ik weet, Jezus had het over 'iemand de andere wang toekeren' ([Lukas 6:29](#)) als iemand je slaat. Zelf iemand slaan zal dan wel helemaal niet de bedoeling zijn. Maar hier speelde meer dan zelf



slachtoffer worden van geweld. Je komt op voor anderen. Zoals, in het groot, ook Oekraïne opkomt voor eigen burgers. En al bood Will Smith achteraf excuses aan, op het moment zelf liet zijn mep de waarheid zien dat soms ook woorden niet fijngevoelig zijn, of zelfs gewelddadig. Jada bleek in elk geval *not amused*.

Hoe wijs was het optreden van president Biden of acteur Smith? Daarover kan en mag je verschillen van mening. De moed van Marina Ovsyannikova staat wel buiten kijf, lijkt me. Mijn punt is: drie keer kon je afgelopen maart getuige zijn van een glimp waarheid. Dit is gebeurd. Dit staat. Onuitwisbaar. Koester dergelijke momenten. Ze onderstrepen – ik schrijf dit pal na Pasen –: niet alleen zal het leven de dood overwinnen, ook de waarheid de leugen.

Rob Nijhoff, 19 april 2022; reacties: predikant@duiven-velp.nl