

Westervoort en Werenfridus

In Westervoort zal de Sint Werenfriduskerk per 1 maart as. “aan de [Rooms-Katholieke] eredienst worden onttrokken”. Zo staat het officieel in een decreet van Willem Jacobus kardinaal Eijk, getekend 3 februari 2022.

Dat klinkt feitelijk. Maar het is natuurlijk nogal wat. Voor Rooms-Katholieke parochianen in heel de Liemers of zelfs daarbuiten. Zeker voor degenen in Westervoort en voor iedereen die herinneringen heeft aan ‘trouw en rouw’ in dit speciale kerkgebouw.

De morele lat

Wat ik daar als protestant mee te maken heb? Ik wil in de eerste plaats graag meeleven met mijn Rooms-Katholieke broeders en zusters. Veel mensen laten de kerk achter zich vanwege misbruikzaken of andere kritiekpunten. Maar mensen blijven wel sporten, terwijl ook daar misbruik voorkomt. Het lijkt erop dat men bij een kerk de morele lat hoger legt. In elk geval laat paus Franciscus volgens mij zien hoe je ook als Rooms-Katholiek wel degelijk handen en voeten kunt geven aan het evangelie van Jezus Christus.



Een tweede lijn tussen mij als protestants pastor en de Sint Werenfriduskerk is dat in de toekomst onze Gereformeerde kerkelijke gemeente mede-huurder zou kunnen worden van de kerkzaal en andere ruimtes. Wellicht na een ingrijpende verbouwing. Zo blijven er vieringen in dit kerkgebouw. Dat zou ik mooi vinden. De naam Werenfridus is immers al eeuwenlang verbonden met Westervoort.

Aartsbisschop Eijk herinnert daaraan in zijn decreet. Met datum en al. Op 14 augustus 760 overleed in Westervoort de originele Werenfridus, later dus St. Werenfridus. Hij was in elk geval één van de medewerkers van Willibrord. Willibrord kwam vanuit Engeland hier in de Lage Landen het evangelie van Jezus Christus brengen. Mensenoffers zoals in de Friese cultuur voorkwamen – dat gun je je kinderen immers niet... Jezus leerde zijn volgelingen om ook vrouwen en kinderen met respect te benaderen. En dat probeerden Willibrord en Werenfridus door te geven. Ook hier.

Het lijkt mij daarom terecht dat mensen bij kerken de morele lat hoger leggen. Helaas blijft een realiteit dat ook in kerken mensen mensen blijven. Met allerlei ontsparingen. Juist daarom blijft het belangrijk dat Jezus' woorden blijven klinken. Zodat wie wil elke zondag zich aan Hem kan optrekken. Ook in de Sint Werenfriduskerk in Westervoort.

Rob Nijhoff, 17 februari 2022; reacties: predikant@duiven-velp.nl