

## Een pastor die politiek kleur bekend... - is dat wel OK?

Het is geen raar idee om als pastor je politieke voorkeur voor jezelf te houden. Je wilt je pastorale relaties met allerlei mensen daar niet mee verstoren immers. Toch heb ik twee redenen om zelf hierin een andere lijn te volgen. De eerste is persoonlijk. Wie even googelt op mijn naam, ontdekt dat ik tien jaar lang voor een politieke partij heb gewerkt. Voor de ChristenUnie. Een behoorlijk deel van die tijd was Gert-Jan Segers mijn directeur. Op het Wetenschappelijk Instituut, waar hij werkte voordat hij in de Tweede Kamer kwam. In grote lijnen sta ik vierkant achter zijn inzet. Met veel waardering voor hem als mens. Tot nu toe heb ik geen aanleiding gezien om afstand te nemen van deze partij en deze persoon.

De tweede reden om van mijn politieke kleur geen geheim te maken, zit dieper. Het liefst probeer ik zo open en



direct mogelijk banden met anderen aan te gaan. Natuurlijk heb ik mijn voorzichtigheid. Maar ook in pastoraal contact lijkt het mij dat een relatie zich eerder verdiept als mensen weten wat ze aan me hebben dan als ik iets in het vage houdt. Ook als een ander zich niet in mijn keuzes kan vinden – *so what?* Verhulling kan wel even contact “open houden”, maar als mijn politieke keuzes voor iemand werkelijk storend zijn, zal die storing vroeg of laat toch optreden. Mijn insteek is: accepteer dat, ook binnen kerkgemeenschappen, politieke keuzes divers kunnen uitpakken. Durf daarover te praten. En ja, sommige keuzes vind ook ik lastig.

Neem Wilders. Als die praat over ‘ondemocratisch’ gedrag bij anderen, denk ik meteen aan de nogal ondemocratische organisatie van zijn eigen PVV. Baudet doet in bestuursmacht niet voor Wilders onder. Denk aan zijn opstap-en terugkeer-truc toen hij zijn Forum uit elkaar zag vallen door zijn lauwe reacties rond antisemitische uitlatingen. Bij beide heren draait het om zichzelf als de Grote Leider. Kremlin-partijen noem ik hun vehikels. Nu u weer.

Wat mij ook opvalt is dat de VVD de spijkerbroek-gewoonheid van Rutte nodig heeft om 30 jaar neoliberal beleid te verbloemen. Wie ondoordacht bezuinigt op jeugdzorg, kan verhoogde vervolgcosten in de (verslavings-)zorg voorspellen. Wie (met het CDA) kilometerheffing traineert (ten koste van bijv. boeren), neemt ons klimaatprobleem niet echt serieus. En ja, menselijk gedrag, inclusief ongeremd individualisme, uitstoot en afval, is daarbij in geding. In Westervoort zie je de pluimen van de AVR en de afvalbergen daaromheen.

Dus jazeker: politiek valt er iets te kiezen. Maak vooral uw eigen keuzes en afwegingen. Maar kies alstublieft voor de lange termijn en voor uw eventuele (klein-)kinderen.

Rob Nijhoff, 15 maart 2021; reacties: [predikant@duiven-velp.nl](mailto:predikant@duiven-velp.nl)