

Katholieken en protestanten ontmoeten elkaar

In je leven kun je verschillende soorten geloof tegenkomen of zelf ervaren. Daarover ging mijn [oktober-blog](#). Wie die las, dacht misschien dat het over katholiek en protestants geloof zou gaan. Nee dus. Maar dat maak ik nu goed. Want met beide soorten christenen heb ik vaak te maken. En dat we elkaar niet langer ontwijken, zie ik gelukkig steeds vaker.

Diverse mensen met een katholieke achtergrond bezoeken de 'vrijgemaakte' diensten van de [GKv 'Duiven-Velp'](#). Maar kijk verder rond, en je ziet dat beide 'bloedgroepen' zich vaker mengen. Paus Franciscus bezocht in Rome op Allerzielen de 'begraafplaats der Duitsers en Vlamingen' - waar onder andere de Nederlander Mgr. Schaepman begraven ligt. Welke Nederlandse media meldde dit? Het van oorsprong protestantse *Nederlands Dagblad* deed het ([3 nov '20](#)). Met regelmatig bijdragen van Hendro Munsterman, Anton de Wit en bisschop De Korte. En kijk even verder terug: deze katholieke Mgr. [Schaepman](#) vormde met Abraham [Kuyper](#) van 1901-1905 een [rooms-katholiek/protestantse coalitie](#). Toen al.

Kenmerkt protestanten dan niet dat ze protesteren tegen van alles wat katholieken voor zoete koek slikken? Kletsboek! Anderhalve eeuw vóór Luther schreef de Brusselse Brabander en katholiek mysticus [Jan van Ruusbroec](#) over collega-geestelijken (circa 1350): 'Zij zijn uitermate begerig naar aards goed en (...) geestelijke eer, om deugden die zij nauwelijks beoefenen'... Oef! Luthers "protestantse" kritiek bevat veel wat katholieke voorgangers dus al eeuwenlang zeiden.



De ideeën van Ruusbroec hebben zich vooral via kloosters verspreid. Ons eigen Arnhem was daarbij belangrijk. Onder andere het [Agnietenklooster](#), waar nu het politiebureau staat aan de Beekstraat (de [Waalse kerk](#) was de kapel ervan). En het [kartuizerklooster](#) waarvan de kelders onder de 'Arnhemse Buitenschool' aan de Bosweg liggen. In dat Kartuizerklooster ("Monnikenhuizen") hebben ook Geert Grote en Thomas a Kempis gewoond. Dat waren voormannen van de 'Moderne Devotie', de hervormingsbeweging die ook Erasmus en Luther hebben beïnvloed. Zo liepen lijnen van de katholiek Ruusbroec naar de protestant Luther.

Hoe ik dit allemaal ontdekte? Net als veel protestanten van nu heb ik iets met kloosters (al hebben we er veel afgebroken rond 1600...; sorry). En in Abdij Koningsoord, Oosterbeek, kocht ik onlangs een boekje over *Ruusbroec en zijn mystiek* (Paul Verdeyen, 1981). En ja, van het één, zoals het kritische citaat hierboven (blz. 213), komt dan, dankzij internet, het ander.

Rob Nijhoff, 21 november 2020; reacties: predikant@duiven-velp.nl