

De verdieping van Herman Finkers

De meeste mensen kennen Finkers dankzij de stoplichten in Almelo. Of ze kennen Almelo dankzij Herman Finkers: "Eén stoplicht springt op rood, / een ander weer op groen, / in Almelo is altijd wat te doen". In feite nogal flauw, maar ja, het is Finkers, en die komt ermee weg. Een cabaretier is een cabaretier.

Of niet? Kan een cabaretier niet ook een filmmaker zijn? Of een acteur? Of ...? Ja dus. Neem dezelfde Finkers. Die blijkt met meer pijlen op zijn boog rond te kunnen schieten. Almelo-*bashen* is niet alles. Neem zijn show *Na de pauze* (sinds 2017 compleet op Youtube: www.hermanfinkers.net/single-post/2017/04/27/Na-de-Pauze-nu-integraal-op-Youtube). Die pauze had hij in 2000 genomen, eerst vanwege inspiratie-uitputting, maar er werd bij hem ook een vorm van leukemie geconstateerd. Verdiept kwam hij in 2007 weer 'op' (www.destentor.nl/hardenberg/comeback-herman-finkers-in-hardenberg~ab5ca692): "Ik ben een man van de wetenschap, van feiten en zo meer. /.../ Als men niet glashard aan kan tonen dat ik me vergis, / pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is." Veel van deze teksten zijn opgenomen in zijn *Verzamelde vertelsels en verzen* (heruitgave 2019): *De cursus 'Omgaan met teleurstellingen' gaat wederom niet door.*

Maar Finkers' pijlen vliegen nu ook door bioscopen. Vóór de coronacrisis gunden mijn vrouw en ik elkaar, sorry, ons huwelijk een opfriscursus, en bezochten de therapeutische film *De beentjes van Sint Hildegard* (www.fimladder.nl/film/de-beentjes-van-sint-hildegard-2019). Met, jawel, Finkers als acteur, en onder de hoede van zijn zorgzame echtgenote.

Maar dit is nog niet alles. In 2016 voerde Finkers een mis uit (of 'op?') in de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal (www.missainmysterium.nl). Dat bleek zo'n succes, dat deze mis niet alleen op tournee kon, maar dat Finkers de rustgevende, koesterende Gregoriaanse zang en muziek ook breder wil koesteren (www.tubantia.nl/almelo/herman-finkers-richt-stichting-op-voor-behoud-gregoriaans-het-is-aan-het-verdwijnen~aa0e88b3). De dames van het gezelschap *Wishful Singing*, die tijdens deze mis de zang verzorgden, hebben

met hulp en introducties van Finkers, tijdens de coronalockdown een online-cursus Gregoriaans verzorgd, met uiteindelijk 3500 deelnemers. Ook deze cursus is dus prompt op herhaling gegaan (www.wishfulsinging.nl).

Kortom: wij zien Finkers vanuit zijn stille Almelo een verstillende verdieping doormaken. Die verstillung



gunt hij ook anderen. Balsem voor onze jachtige zielen.

Over verstillung gesproken – Herman Finkers mocht bij mij figureren als uitsmijter van dit blogseizoen. Na de zomerpauze mag u in september weer nieuwe inspiratie verwachten.

Rob Nijhoff, 18 juni 2020; reacties: predikant@duiven-velp.nl

PS Om nog even terug te komen op mijn vorige blog (bewaar het pand waar Etty Hillesum woonde; www.duiven-velp.nl/nijhoff/2020-05-15%20De%20kamer%20waar%20Etty%20Hillesum%20leefde.pdf). Het pand heeft inmiddels de status van gemeentelijk monument: www.parool.nl/amsterdam/voormalig-huis-etty-hillesum-gered-van-de-sloop~b2c8ba75/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.