

## Geestelijke detectives

De boog kan niet altijd gespannen staan. Detectives zijn mijn geliefde ontspanning, als boek of film. Uiteraard ben ik er extra op gespist wanneer geestelijken een rol spelen. In *Midsomer Murders* krijgen die soms een nare rol. Maar bij *Inspector Lewis* (<https://www.imdb.com/title/tt0874608>) is *detective sergeant* James Hathaway de sympathieke atleet én intellectueel. Hij studeerde theologie in Cambridge. Daarna ruilde hij in Oxford de optie 'priester' in voor politiewerk, maar hij houdt de optie 'universiteitsdocent in de theologie' open.

Ook echte geestelijken-in-functie blijken handige karakters om detective te zijn. Neem de Anglicaanse dorpspredikant Sidney Chambers in *Grantchester* (<https://www.imdb.com/title/tt3747572>). En zij-intreder *Cadfael*. Na een roerig kruisvaardersleven trad hij in als monnik in de Middeleeuwse abdij van Shrewsbury ([www.imdb.com/title/tt0108717](http://www.imdb.com/title/tt0108717)). Daar wordt hij verantwoordelijk voor de kruidentuin, en opereert hij ook als 'kruidendokter'. Dorpspastoor *Father Brown* kwam tot leven dankzij G.K. Chesterton (<https://www.imdb.com/title/tt2215842>). De filmmakers laten hem niet lang na de Tweede Wereldoorlog zijn werk doen in een Engels dorp.



Bij *Grantchester*, *Brother Cadfael* en *Father Brown* zie je hoe geestelijken vaak bij zaken van leven en dood betrokken raken. Juist als biechtvader hoort *Father Brown* veel wat hij voor zichzelf houdt, ambtshalve. Maar gebruik maakt hij er wel van. Om slachtoffers bij te staan en daders te stoppen. En *Cadfael* krijgt vanwege zijn kennis van kruiden bovendien al gauw ter maken met gevallen van ernstige ziekte, of vergiftiging?

In onze 21<sup>e</sup> eeuw zie je nog steeds hoe politie, huisartsen en geestelijken vaak het afvoerputje zijn, het laagste punt waar de ellende samenstroomt of omhoogkomt. Waar je alsnog je verhaal kwijt kunt. Noodgedwongen vaak. Verwarde mensen, drop-outs. Maar ook moeilijk oplosbare gezinssituaties, burn-out. Als je er niet meer uitkomt. Als je helemaal klem zit.



Die detectives helpen me – nee, niet om de nare kanten van *real life* te vergeten. Die laten ze juist zien, in *close-up* zelfs. Maar wel om *real life* vol te houden. Vol te houden dat het zin heeft om je in te spannen tegen onrecht, tegen narigheid. Niet dat die inspanning altijd iets oplost – want niet alles is oplosbaar, en veel is niet terug te draaien. Maar dan nog is er die voelbare opluchting dat er iemand is die je verhaal kent. Die je eraan herinnert dat er  *iemand* is die je verhaal kent.

Rob Nijhoff, 16 oktober 2019; reacties: [predikant@duiven-velp.nl](mailto:predikant@duiven-velp.nl)

P.S. Wat het aantal deelnemers betreft kan de nieuwe **Alpha-cursus** in Duiven doorgaan. Maar je kunt er nog bij: maandagavond 21 oktober 2019, 18u, in de huiskamer van de SoW Kapel in Duiven (Rijksweg 56b; ingang vanaf parkeerplaats achterzijde). Info/opgeven: <https://www.duiven-post.nl/activiteit/item/alpha-cursus-start-na-de-herfstvakantie-/829210>, of het mailadres hiervoor.