

Alpha na Pasen

Nee, dit gaat niet over Alfa Romeo's. Talloze mensen hebben een Alpha-cursus gevolgd omdat ze geïnteresseerd waren geraakt waarom een christen leeft zoals hij of zij dat probeert te doen, of in Jezus Christus zelf, of in de Bijbel. Vaak starten Alpha-trajecten her en der in januari, niet lang na Kerst. Meestal zo'n tien avonden, met ergens tussendoor een hele zaterdag of zelfs een weekend, als de deelnemers dat willen. Deze keer, in mei, net na Pasen, start in de SoW kapel in Duiven ook zo'n Alpha-cursus.

Er bleek zoveel belangstelling dat er twee groepen zijn ontstaan. Het idee is daarom dat eind september een tweede Alpha-traject start. Op donderdagavonden, gemiddeld eens per twee weken. En in die september-groep is ook nog ruimte voor nieuwe belangstellenden.

Eerlijk gezegd durf ik geen harde uitspraken te doen waarom deze Alpha-cursussen al tientallen jaren zo succesvol zijn. Wereldwijd. Het is geen Nederlands idee, het is uit Londen komen overwaaien. Meer info vind je op <https://alpha-cursus.nl>.

Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd. Dat maakt de sfeer meteen prettig informeel. Daarna is er een gespreksleider, die ook wat vertelt, maar de sfeer blijft open voor reacties. Het is een soort groepsgesprek rond een bak koffie of thee. In overleg kan de avond duren tot negen uur, half tien, of je borrelt nog tot na tien na. Om de kosten hoeft niemand het te laten: het werkboek kost minder dan twee koppen koffie, en de maaltijkosten e.d. verdeel je onderling.

Al doende krijg je zo een kennismakingscursus over het christelijk geloof, op een manier die erg veel mensen kennelijk als plezierig ervaren. Volgens een handleiding mag je de letters van ALPHA zo lezen:

- Alle mensen zijn welkom.
- Leren en lachen.
- Pizza's of pasta (volgens mij mogen in werkelijkheid alle soorten maaltijden!).
- Helpen van elkaar: met elkaar optrekken als kleine groep is een belangrijk deel van het oefenen!
- Alle vragen mogen worden gesteld: 'geen enkele vraag is te simpel of te kritisch', stond ergens.

Hoe dan ook: wie denkt, dit lijkt me iets: aanmelden kan nog steeds. De mei-groep coördineer ik zelf, de groep vanaf september coördineert ds. Jolande van Baardewijk (Protestantse Gemeente Duiven).

Rob Nijhoff, 24 april 2019; reacties: predikant@duiven-velp.nl

