

Na Dodenherdenking Bevrijdingsdag vieren als een Paashaas

Hebben we net Goede Vrijdag en Pasen achter de rug, naderen 4 en 5 mei alweer. In Duiven is in de Remigiuskerk op vrijdagavond 4 mei een herdenking vanaf 19:00. Na een half uur gaat de stoet dan naar het herdenkingsmonument, voor het stiltemoment om 20:00. Vorig jaar was de kerk erg vol, begreep ik, dus wil je erbij zijn - wees dan op tijd.

Het is nogal een gemarkeerde overgang: eerst zo'n serieuze, plechtige dodenherdenking op 4 mei. En dan 5 mei – vaak een vrolijke, uitbundige dag met vrijmarkten en rondslechteren, hopelijk in de zon, hapje hier, praatje daar.

Deze Nederlandse tweedaagse lijkt een soort echo van Goede Vrijdag en Pasen. De ernst rond die ene Dode. En dan de ban van de dood die compleet doorbroken wordt – door diezelfde Ene. Pasen vraagt erom om echt samen te vieren – opgewekt! Met veel meer dan wat paaseitjes en voorjaarskriebels. Om over paashazen maar helemaal te zwijgen... Als ergens de Hoop in onze wereld heeft ingebroken, dan toen. Wat een Bevrijdingsdag is dat. Niet maar van één oorlog, maar van de dood zelf, van alle dood, elke dood.



En in Nederland naderen we nu dus de echo: 4 en 5 mei. Terecht herdenken we de talloze mensenlevens: wat een offers zijn er gebracht om het Nazi-regiem te breken en de vrijheid terug te veroveren. Hoe sterker dat tot mij is gaan doordringen, hoe uitbundiger ik ook Bevrijdingsdag ben gaan vieren. Ik heb rondgelopen op de stranden van Normandië. Ik heb de levensverhalen gelezen van de Duitse verzetsheld Dietrich Bonhoeffer en de Deense verzetspredikant Kaj Munk, om nu alleen die twee te noemen, die mij na aan het hart liggen.

Welkom in de Remigiuskerk, vrijdagavond 4 mei. Laten we mensenlevens in ere houden, de offers die voor onze vrijheid gebracht zijn. En dan komt het mooi uit dat 5 mei dit jaar een zaterdag is. Een dag om samen te vieren. En wie zich dan als een Paashaas wil verkleden – ga gerust je gang.

Rob Nijhoff, 16 april 2018; reacties: robnijhoff @ planet . nl