

Stairbucks to heaven...

Afgelopen maand zijn in de Kapel achter het gemeentehuis twee predikanten officieel verbonden aan de regio rond Duiven: Jolande van Baardewijk als pastor van de Protestantse Gemeente, ik als pastor van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Allebei hebben we onder andere pastorale taken. Pastorale begeleiding is niet iets waar alleen kerkmensen om vragen. Elk mens heeft immers behoefte aan rust, en bijna alle mensen aan momenten van bezinning of gesprekken over levensvragen. Daarom willen we ook wie dan ook 'op straat' de kans geven om kennis met ons te maken. In een eerdere blog – afgelopen november – heb ik al iets daarover verteld: <http://www.duiven-velp.nl/nijhoff/2017-11-20%20Uw%20Pop-Up%20Pastor.pdf>.

Inmiddels beginnen de plannen vorm te krijgen. Als 'pop-up pastors' mogen we gebruik maken van de pop-up locatie in de Elshofpassage. Daar is deze maanden door een 'Go Clean'-team een 'zwerfafval-experience' ingericht (check hun <https://www.duiven-post.nl/nieuws/algemeen/337210/zwerfafval-experience-in-pop-up-winkel-in-de-elshof->). Maar op dinsdagen zijn zij (meestal) gesloten, en dan kunnen wij daar u ontmoeten.

Nu hopen wij u een kop koffie aan te kunnen bieden, maar we willen zelf natuurlijk geen extra zwerfafval veroorzaken. Daarom heeft collega Jolande om te beginnen een prullenbak gekocht die er uitziet als een grote bruine koffiebekers. Bovendien bedacht ze een creatieve slogan op deze prullenbak: *Stairbucks to heaven*. Let daarom binnenkort op dit koffie-logo in de Elshofpassage of op de koffie-bon die we u daar in de buurt willen aanbieden.



Niemand zal geloven dat koffie leuten een manier is om jezelf een hemelse toekomst in te drinken. Ik ook niet. Sterker nog: ik denk dat Jezus helemaal niet bezig was mensen op een soort roltrap naar de hemel te zetten. Hij sprak gewoon concrete mensen aan. En mensen die Hem gingen volgen, eerst letterlijk door met Hem mee te trekken, bleven gewoon op aarde. Het punt is: hun leven veranderde, concreet, hier op deze aarde. Je leven kan bijvoorbeeld behoorlijk veranderen door niet alleen God zelf, maar ook mensen om je heen serieus te nemen. Of doordat je hoop krijgt, terwijl je misschien eerst het gevoel had dat je maar wat aanrommelde met je leven, zonder veel lijn of perspectief.

Hoopt een christen op een 'plekje in de hemel'? Jezus noemt dat nergens het hoogste ideaal. Hij wil dat mijn leven nu al meer op Hemzelf gaat lijken: met anderen meer geduld hebben of betere relaties, met mijn tijd meer zinnige dingen doen. En uiteindelijk wil Jezus dat mijn lichaam na mijn dood niet vergaat en dat was het dan. Ooit wil Hij mij een nieuw lichaam geven. Niet om daarmee in een hemel rond te zweven. Maar om ooit weer met mijn beide voeten op de grond te staan.

Rob Nijhoff, 28 januari 2018; reacties: robnijhoff@planet.nl