

Kerst: warm, niet zoet

Met lichtjes en gezelligheid slaan we ons door de donkere dagen. Mooi. En Kerst kunnen we dan goed gebruiken. Hm. Dat schuurt bij mij. Want ja: Kerst is een feest van hoop en licht. Het begin van een uitweg uit een donker leven. Maar dat begin zelf was helemaal niet zo knus, fijn en zoet. Dat is de commerciële versie waar we inmiddels aan gewend zijn. Maar Kerst is echt iets anders dan een verlengd Sinterklaasfeest.

Tienerzwangerschap

De zondag vóór Sinterklaas begon *Advent* – het *eraan-komen* (Latijn: *ad-vent*) van Maria's kindje. Die zondag ging ik voor in een kerkdienst die over deze tienerzwangerschap ging (<http://duiven-velp.nl/preken/mp3/2017%2012%2003%20kand%20Nijhoff.mp3>). Want dat was het: een tienerzwangerschap. Meisje, ongetrouwd, zwanger. Hoezo knus, fijn en zoet? Maria's hoofd moet een kermis geweest zijn! Dat Jozef haar niet in de steek liet, dat was geen prettige bijkomstigheid. Dat was de steun die ze bitter hard nodig zou hebben.



Wat denk je? Hoogzwanger naar een slaappleats moeten zoeken. Waar alles al volgeboekt is.

En dan de bevalling zelf. Daar zal ik als man m'n mond maar over houden. Maar knus, fijn en zoet? - nee.

Help! De sociale onderklasse op kraamvisite...

En dan komt er kraamvisite. Onaangekondigd. En wie? Herders! Mocht u daarbij denken aan zorgzame mannen bij hun schattige schaapjes – dan moet ik u teleurstellen. Herders hadden een hondenbaan, en zo werden ze ook bekeken. Sociale onderklasse. Om het beeld even bij te stellen: in 2008 werd vlak bij Rome een Nederlands echtpaar aangevallen door een paar dronken Roemeense herders (<http://www.pressreader.com/belgium/gazet-van-antwerpen-metropool-stad/20080825/283227323897386>). In elkaar geslagen, beroofd en verkracht. Jawel. Herders. In onze 21^e eeuw. Met zulke achtergrondinformatie zit je wat serieuzer in de buurt van die types daar 's nachts rond Bethlehem.

En dan zal het je maar gebeuren! Van dat soort onbehouwen volk komt een aantal naar jouw lieve kindje kijken. Je schrikt je lens. Het is maar goed dat dat drietal 'uit het oosten' nog niet langs was geweest. Je had niet geweten hoe snel je hun geschenken had moeten wegstoppen onder wat ruwe dekens. Waar je ook aan denkt bij herders, maar niet aan knus, fijn en zoet...

Het wonder van Kerst is: Maria wordt *niet* ter plekke verkracht. Jozef wordt *niet* in elkaar geramd. De tienerzwangerschap wordt uitgedragen. En het geboren kind roept allerlei onverwachte reacties op. Ook hartverwarmende reacties. Gelukkig. Kerst *is* hartverwarmend. Vier Kerst gerust warm.

Maar knus, fijn en zoet zal het niet worden voor Maria, Jozef en hun bijzondere kind. Een paar maand later is het jonge gezin op de vlucht. Vluchtelingen. Immigranten. Zouden ze asiel krijgen in Egypte?

Rob Nijhoff, 11 december 2017; reacties: robnijhoff@planet.nl