

Uw Pop-Up Pastor

Hebt u bij een pastoor het idee dat hij een pastor is? Het scheelt maar één o. Maar 'pastor' is latijn voor herder. En een pastoor, een predikant of wat voor kerkelijke voorganger – van zo iemand mag je toch verwachten dat hij of zij hart heeft voor 'schaapjes'. Net als een herder voor zijn of haar schapen.

En waarom zou een kerk-pastor bij schapen alleen maar denken aan de eigen kerk-kudde? Een geestelijke met een herdershart heeft toch hart voor wie dan ook?

Alleen, wanneer kom je nu zo'n pastor tegen? Stel, dat je met behoorlijk wat vragen rondloopt over je leven. Wat je is overkomen, hoe dingen zijn gelopen, of juist wat je nu de komende jaren met je leven wilt? Of je wilt gewoon je hart een keer luchten. Over wat je vroeger door mensen – misschien ook door kerkmensen – is aangedaan. Of hoeveel je gezocht hebt in het leven, zonder ooit iets te vinden waar je houvast aan had. Zoals Bono van U2 zingt: *But I still haven't found, what I'm looking for.*



Pop-up pastor?? (foto: niet de Elshofpassage)

Voor wie geen pastor-fobie heeft opgelopen, is het goede nieuws: de kans dat je een pastor in het wild tegen kunt komen gaat groter worden in Duiven. Alleen al omdat twee kerken in Duiven elk een nieuwe pastor krijgen. In de SoW-kapel achter het gemeentehuis staat voor zondag 14 januari de intrede gepland van de nieuwe predikante voor de Protestantse gemeente van Duiven: Jolande van Baardewijk. Een week later, op 21 januari mag ik zelf intrede doen, maar dan in de 'vrijgemaakte' kerk, die van de website waar u deze blog aantrof. Die kerk bestaat uit zo'n 120 leden, minstens zo protestants ☺, en we kerken ook nog eens in dezelfde mooie voormalige kloosterkapel achter dat gemeentehuis.

Twee pastores erbij dus, in twee Duivense kerken. Maar ook het gemeentehuis noem ik expres twee keer. Want ook daar nemen mensen initiatieven. En daardoor is de kans nóg groter geworden dat u een pastor te spreken kunt krijgen als u dat wilt. Want de burgerlijke gemeente van Duiven heeft *pop-up locaties* bedacht voor initiatieven of experimenten waar alle Duivenaren of passanten iets van op kunnen snuiven: <https://www.duiven.nl/pop-uplocaties>. Een van deze twee pop-up locaties zit in de Elshofpassage: bij de ingang vanaf de Lidl even binnenlopen, dan zit_je vrijwel direct rechts.

En door deze nieuwe 'huiskamer' van Duiven ontstond het idee om *begin 2018*, tot uiterlijk eind maart, wekelijks op deze pop-up locatie aanwezig te zijn als 'pop-up pastor'. Voor wie behoefte heeft aan een praatje dat niet alleen over het weer gaat. Bij een kop koffie met iets lekkers – koek, cake, broodje? Bijvoorbeeld op dinsdagen, als er markt is, zeg van 10:00 tot 14:00. Maar de plannen zijn nog niet rond. Misschien wilt u alleen in een gebedsschrift iets opschrijven zodat we voor iemand kunnen bidden. Hoe het er straks ook uit gaat zien aan die Elshofpassage, nu enkel een waarschuwing vooraf. Let op: u kunt zomaar aanlopen tegen een poster waarmee die mysterieuze *pop-up pastor* u uitnodigt voor een zin-nig bakje troost.

Rob Nijhoff, reacties: robnijhoff@planet.nl, 20 november 2017